

BEDRIJFSGESCHIEDENIS

Aanvankelijk was grasmaaiers Goethals een klein magazijn, nu gegroeid tot een modern en toonaangevende zaak van grasmaaiers en zoveel andere producten voor tuinonderhoud.

Het begon allemaal bij een passie van Jean Goethals, vader van de hedendaagse eigenaar.

Jean werkte eerst als mecanicien bij Verbeke, vervolgens bij Lawn Boy te Brugge.

In 1969 startte Jean de zelfstandige zaak en werd Kurt geboren.

Kurt was van kleins af reeds bezeten van de techniek. De passie en de interesse voor de mecaniek

deelde hij heel vlug met zijn vader, gedurende de schooltijd hielp Kurt al vlug mee met zijn vader waardoor Kurt heel vlug de knepen van het vak leerde.

In 1992 was het de beurt aan Kurt om de zaak te leiden. Specialiteiten van toen waren grasmaaiers als Echo, MTD, Stiga.

De zaak groeide en bloeide zodat versterking noodzakelijk was, zijn vrouw Karlien Wildemauwe stapte mee in de zaak om er verder een groeiende en aantrekkelijk geheel van te maken zoals we dit tot op heden kennen met een ruim assortiment aan mooie op elkaar afgestemde sterke merken in een vernieuwde schowroom en een goede service met daarenboven een eigen onderhoudsafdeling.

Steeds welkom voor een vakkundig advies en onderhoud.

Groeten Kurt en Karlien,

